

MAART 2016



# Evangelische gemeente Hebron



## Sprekerslijst

- 27-03-2016 – John van Braam  
31-03-2016 – Charles Champbell  
27-03-2016 - Ron van Norel  
03-04-2016 – I.H.I.D.\*  
10-04-2016 – Johannan de Vos  
17-04-2016 – Eric Donker  
24-04-2016 – Frans Nijhof  
01-05-2016 – I.H.I.D.\*  
\* I.H.I.D. = Ieder Heeft iets Dienst

---

**Want het loon van  
de zonde is dood,  
maar de gave van  
God is  
het eeuwige leven in  
Christus Onze Heer.  
(Romeinen 6:23)**

---



## Inleiding

De Evangelische Gemeente Hebron heet u van harte welkom bij deze nieuwe voorjaarseditie van het maandbladje. De winter is nog niet helemaal voorbij, maar de vogels begin 's morgens alweer vroeg met zingen. De kriebels van het voorjaar zijn weer volop te zien in de natuur!

Deze editie staat daarom ook in het tegen van het voorjaar! Aangezien wij binnenkort de bijzondere dagen herdenken waarin Jezus Christus werd opgehangen aan het kruis als het volmaakte offer, om voor onze zonden te sterven. Gods enig geboren zoon is met Pasen weer opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood verslagen, waardoor Hij de grote overwinnaar is van al wat bestaat!

In deze editie kunt u een activerend stuk lezen over het opruimen van onze kledingkast, geschreven door John van Braam. Tevens komt er een gedicht in, geschreven door Regina Nijhof. In dit gedicht komt de Liefde van God duidelijk naar voren. Een ander gedicht is ingezonden! Het is een bijzonder gedicht dat over de geweldig grote genade gaat van de here God. Ten slotte kunt u weer het spannende vervolg lezen van; 'Ik geef de pen door aan..!'.  
Namens het redactieteam van Hebron, wensen wij jullie allemaal fijne paasdagen en veel leesplezier met deze voorjaarseditie.

## Verjaardagen!

### Maart

Betsy Jurjens 3 maart 1932  
Thomas van Oostrum 17 maart 1969  
Annie Vahl 24 maart 1953  
Xiuzhen Pan 25 maart 2003

### April

Freddy Veneberg 3 april 1950  
Wim van Harmelen 7 april 1953  
Marcel Ganzeboer 9 april 1976  
Joke Hekman 15 april 1960  
Gerard Kolkman 13 april 1955  
Dilano van Dijke 17 april 2007  
Johan van Dijke 25 april 1975  
Roelof Sempel 27 april 1949

**BIRTHDAY!**

## Ingezonden tekst John van Braam

### 2 Cor.5 vers 17.

"Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, ZIE , alles is nieuw geworden."

#### ***De kledingkast moet nodig opgeruimd worden***

Heb je daar ook last van?

Dat je kledingkast vol hangt met kleding die je niet meer gebruikt.

Elke keer als ik voor de kledingkast sta en mezelf afvraag wat ik vandaag aan zal doen, zie ik zoveel kledingstukken die ik al maanden niet gedragen heb.

De kleur bevalt me niet, de stof is te dun of het past me niet omdat ik dikker ben geworden.

Jij hebt dat vast ook wel, bepaald soort kleding die je vaak aan hebt?

Omdat het je zo lekker zit.

De kleurencombinatie is vaak belangrijk. Of het moet je weinig uit maken wat je draagt, dat kan ook!

Stien zegt vaak tegen mij: "John, wanneer ruim jij nou je kleren, die je niet gebruikt, eens op"!

De kast is veel te vol en het moet nodig worden opgeruimd.

Elk jaar koop je er weer wat nieuws bij en al het oude blijft hangen.

#### **Zo is het ook met je geestelijk leven.**

Als je bezig bent om iets moois van je leven te maken, dan kijk je eerst waar je schoonschip moet maken,

want er staan nog veel dingen in de weg van het oude leven.

Obstakels die eerst opgeruimd moet worden.

Door het lezen in de bijbel en door in gebed te gaan en je af te vragen, wat er nog in de weg staat en waar je beslist aan moet werken, kom je karaktereigenschappen tegen die nog met je oude leven te maken hebben.

Opgeruimd staat netjes!

Gooi je oude gewoontes weg en doe het nieuwe aan, God heeft van jou een nieuw mens gemaakt en Hij wil dat je als herboren voor de dag komt.

Jij hoeft het niet zelf te doen, maar de Heilige Geest geef je de kracht om van het oude af te komen.

Hoe meer je geestelijk gaat groeien, hoe meer je daarvoor de kracht krijgt.

Geef God de ruimte om jouw 'kledingkast' op te ruimen en het oude weg te doen.

Hij wil dat je er geestelijk gezond uit gaat zien.

Laten we ons niet laten wijsmaken dat het oude ons nog van pas kan komen.

**Wij zijn namelijk een nieuw mens geworden !**

Sterkte ermee!

John van Braam





## Ik geef de pen door aan...

Deze rubriek is bedoeld om elkaar te leren kennen, door een lijstje vragen te beantwoorden. Degene die de pen heeft gekregen mag de vragen beantwoorden en daarna iemand kiezen om de pen aan door te geven voor de volgende editie.



**Naam:** Gerrit Albertus Schutmaat (Gait)  
**Leeftijd:** 72  
**Ik woon in:** Den Ham  
**Ik bezoek Hebron sinds:** september 2009  
**Mijn hobby's zijn:** knutselen aan motoren en machines  
**Favoriete Bijbeltekst(en):** Romeinen 6: 23  
Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

**Huisdier(en):** Moppy (hond) en 3 ezels (Ezelina, Dinky en Toety.)  
**Kleur van mijn ogen:** grijs - blauw  
**Kleur van de muur thuis:** binnen? Pastel paars en pastel geel

**Mooi christelijk lied:** *Opwekking 249*  
*Heer wat een voorrecht*  
*Om in liefde te gaan,*  
*Schouder aan schouder*  
*In Uw wijngaard te staan*  
*Samen te dienen, te zien wie U bent,*  
*want Uw woord maakt Uw wegen bekend*

*Refrein:* *Samen op weg gaan, dat is ons gebed,*  
*als een volk, dat juist daarvoor door U apart is*  
*gezet.*  
*Vol van Uw liefde, genade en kracht,*  
*als een lamp, die nog schijnt in de nacht.*

*Samen te strijden in woord en in werk.*  
*Een zijn in U, dat alleen maakt ons sterk*  
*Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,*  
*als Uw kerk, die waarachtig wil zijn.*

**Lievelingskleur(en):** blauw en rood  
**Favoriet gerecht:** hutspot met spareribs  
**Dit vind ik mooi aan anderen:** dat iedereen uniek is  
**Als je me kent weet je dat:** Ik wel eens wat kortaf ben  
**Waar ik nog heen zou willen:** Israël en Egypte (Pyramides)  
**Dit vind ik vies:** {af}waswater laten staan  
**Favoriet seizoen:** zomer

**Ik geef de pen door aan:** Janny Bax



## Hoger dan de wolkenhemel reikt uw trouw!

Heer... soms lijkt de lucht bedékt  
door donkere wolken  
en sóms... lijkt de zon verdwenen  
en schijnt dan niet meer.  
Het zijn die donkere wolken  
van teleurstelling en hartzeer...  
van leugens in mijn denken  
van strijd en van pijn...  
Het zijn die wolken  
die mij zo hard kunnen krénken  
en ónomkeerbaar... lijken te zijn!



Maar Heer... bent Ú de zon niet  
die opgaat in mijn hart  
de zon... die eeuwig schijnt?  
Bent Ú de zon niet, die mijn pad verlicht  
waardoor de duisternis... verdwijnt?  
Want hoe mijn situatie ook is,  
bent U niet áltijd groter?  
Bent U niet sterker dan elke híndernis  
en reikt uw trouw niet hoger...  
dan de wolkenhemel Heer  
en zie ik uw liefde niet steeds wéér?

Dan is mijn hart gerúst o, God  
en dank ik U... voor uw bestaan!  
Dan weet ik één ding zeker  
ziende op Ú... mag ik verdergaan!  
Want 't is de duivel die mij wil afhouden  
van U, de bron van eeuwig leven  
van U, die ónvoorwaardelijk van mij houdt  
en mij zoveel heeft gegeven...  
ja, zelfs uw plan aan mij ontvouwt!  
Dan kniel ik dankbaar voor U neer  
want nog méér... wil ik U kennen, Heer!

Geschreven door Hanny Laurita 28-12-'15  
(<http://www.gedichten-hanny-laurita.nl/Hoger-dan-de-wolken-reikt-uw-trouw.pdf>)

Ingezonden door Janny Bax.