



~ De Evangelische Gemeente "Hebron" ~

'Het witte kerkje aan Geerdijk 19b te Den Ham, waar iedereen welkom is.'

Tweede editie - Juni



Sprekerslijst

05-07-2015
Iedereen-heeft-iets dienst!

12-07-2015
Frans Nijhof

19-07-2015
John van Braam

26-07-2015
Joop Heusinkveld

Jarigen - Juli

02-07-2015 Janny Bax

06-07-2015 Stien van Braam

18-07-2015 Hans Brinks

Inleiding

Voor u ligt het tweede kerkblaadje van de Evangelische Gemeente 'Hebron' te Den Ham.

Over de eerste editie hebben wij veel leuke reacties gekregen en we hopen dat u ons nu beter hebt leren kennen.

In deze tweede editie kunt u de volgende onderwerpen lezen:

- Feest voor de familie Schipper
- Getuigenis van Jordy Aufderhaar
- Opgezonden gedicht door Stien van Braam
- Prijsvraag van de maand
- Oproep aan alle gemeenteleden

Wij wensen u veel leesplezier!

Familie Schipper



Afgelopen zondagmorgen was het o.a. een dienst waar de familie Schipper een zegen wilden ontvangen omdat zij besloten hebben zich bij de gemeente Hebron te willen aansluiten.

Bas, Susanne en de beide dochters Esther en Sarah. Zij wonen sinds een aantal jaren in Marienberg. Een leuk spontaan gezin.

Sinds een aantal maanden komen ze in Hebron.

Ze voelden zich na een poosje geweest te zijn op hun gemak.

En dat is fijn te horen, dat mensen zich op hun gemak voelen.

Gewoon jezelf durven te zijn, zonder het gevoel te hebben dat mensen aan je zitten te trekken.

En dat is de identiteit van de gemeente Hebron.

Laat mensen zich eerst op hun gemak voelen en het zelf ondervinden, of Hebron de gemeente voor hun is, waar ze zich kunnen ontwikkelen als persoon.

Ontspannend je weg te vinden tussen al die verscheidenheid van mensen waar je mee te maken hebt.

Het was een feestelijke en gezegende dienst.

De achterban van Bas en Susanne waren met velen aanwezig, de motorfanaten, die al toerend door Nederland en het buitenland het Evangelie uitdragen door te getuigen van de grootheid van God.

De veelkleurigheid van onze Hemelse Vader moet in de gemeente te zien zijn.

Als gemeente zijn wij heel blij met de familie Schipper.

En ze zijn ook nog muzikaal ook nog. Bas speelt gitaar en zijn genre ligt meer in het klassieke en Suzanne speelt dwarsfluit.

Bas heeft beloofd om tijdens een I.H.I. dienst een stuk klassiek ten gehore te brengen.

Het is zo belangrijk dat gemeenteleden die gaven en talenten hebben, die ten dienst te gebruiken voor de Heer.

Dienstbaarheid tot eer van de Heer moet te zien zijn in de houding van mensen.

Gaven ontvang je van de Heer omdat te gebruiken om de gemeente op te bouwen, is een goede zaak.

Laten wij met elkaar er de schouders onder zetten als gemeente en dat iedereen het mag horen, dat wij een levende God hebben.

God is goed en Hij zorgt voor Zijn gemeente.

John.



GETUIGENIS VAN JORDY AUFDERHAAR DEEL 1

Hallo gemeenteleden van de Evangelische gemeente Hebron. Mijn naam is Jordy Aufderhaar, mijn leeftijd is 21 lentes jong en ik ben woonachtig te Vroomshoop. Op 01-09-2013 werd ik gedoopt in onze Gemeente.

Ongeveer drie maanden voordat ik mij liet dopen begint mijn getuigenis.

Ik gebruikte destijds geregeld harddrugs en werd steeds verder betrokken in het criminele donkere wereldje. Zo ging ik ook met zogenaamde 'vrienden' om, de 'vrienden' die zeggen dat ze jouw vriend zijn, wat er ook gebeurt! Tot het moment daar was, de politie haalde mij van de weg en ik werd aangehouden samen met twee van deze zogenaamde vrienden op verdenking van bezit van verboden middelen. Mijn vrienden die een grote hoeveelheid drugs bij zich hadden, hielden stijf hun mond dicht, terwijl er voor de aanhouding werd gezegd door één van deze jongens: "Als wij worden aangehouden zal ik vertellen dat al het drugs van mij is zodat je niet in de problemen komt! Daar zijn we tot slot maten voor." Wij moesten alle drie mee naar Borne. Toen ik al een tijdje in mijn cel zat werd ik opgehaald door een agent en moest ik meewerken aan een bloedonderzoek. Wat een vreselijke nacht was dat, en wat was ik teleurgesteld in mijzelf!

In deze tijd had ik een prachtig mooi en liefdevol meisje, (Nathalie Schopman) die ik heel slecht heb behandeld. Mijn zogenaamde vrienden wonnen de strijd van haar liefde, waardoor ik steeds meer begon te liegen en wegbleef.

Op dat moment besepte ik niet waar ik mee bezig was. Ik vond het leven ontzettend zwaar en begreep er zeer weinig van. Na een bijna vier jaar durende relatie met dit meisje, dacht ik dat ze alles voor mij wilde bepalen en dat ze het slecht met mij voor had. Daarom sms'te ik, nadat ik haar een week heb genegeerd, dat ik de relatie wilde stoppen.

Nadat ik de relatie verbroken had, heb ik nog verschillende zaken gedaan die ik niet wil herhalen. In de tussentijd is er iemand op mijn pad gekomen, waardoor ik de stap gezet heb, om een keer op zondag mee te gaan naar het witte kerkje in Den Ham. Deze persoon heeft mij in een week tijd laten inzien hoe slecht ik mijn lieve vriendin heb behandeld. En nadat deze persoon (vrouw) mij en mijn moeder voorgelogen had, verdween ze gelukkig weer snel uit mijn leven.

De eenzaamheid begon te komen en ik begon langzaam te beseffen wie ik nu eigenlijk was, wat ik had gedaan en hoe ontzettend veel pijn ik de mensen die van mij hielden heb aangedaan. Ondanks dat ik op het moment van dit besef nog veel drugs gebruikte.

Mijn (toen ex) vriendin belde mij nog vaak, nadat ik de relatie had verbroken. Ik hield ontzettend veel van haar, maar durfde na alles uit schaamte de telefoon niet op te pakken.

Ik was zo ontzettend moe. Een uitweg leek voor mij zo ver weg. Het leek alsof alles donker, droevig en koud om me heen was. Zin in het leven had ik niet meer. Mijn moeder had het ook ontzettend zwaar in die tijd. Ze had het moeilijk met mij en met mijn broer. Mijn moeder vroeg me of ik mee wilde naar John en Stien. Ik zei tegen haar; 'wat heb ik te verliezen?' Ik ben daarom met haar meegegaan.

Die avond hebben John en Stien gepraat over wie Jezus is. Mijn moeder werd aangeraakt en ze was vastberaden om de Heer intensiever te gaan volgen.

In gebed vroeg John aan mij of ik Jezus wilde aannemen in mijn leven. Ik kende Jezus namelijk niet. En heb daarom besloten om op dat moment af te wijzen. Ik was er simpelweg nog niet klaar voor.

Toen wij weer naar huis gingen, voelde ik, na al die tijd (jaren), een fijne rust. Ik begreep echter niet waar het vandaan kwam.

Ik besloot de volgende dag naar een 'vriend' van mij te gaan. Daar waren veel jongens en meiden die ook drugs gebruikten en alleen op verkeerde zaken uit waren. Toen ik daar was, kreeg ik een stem door me heen. *Ik kon nu nog* in de auto gaan, zitten en naar het meisje gaan waarvan ik nog zoveel hield, of ik mocht doorgaan op de wijze hoe ik op dat moment leefde.

Ik wist dat het mijn dood zou worden, als ik zo door bleef leven. (Door de drugs en mijn leefstijl.) Zo wilde ik absoluut niet verder leven en ik besloot gehoorzaam te zijn aan die stem en heb de auto gepakt, heb al mijn schaamte en angst opzij gezet om na deze nare tijd met dat liefdevolle meisje te praten. Ik wist dat het mijn dood zou worden, als ik zo door bleef leven.

GETUIGENIS VAN JORDY AUFDERHAAR DEEL 2

Oh, wat ben ik de Heer nu ontzettend dankbaar dat zij mij met open armen, terwijl ze wist welke vreselijke fouten ik had begaan, ontvangen heeft. En mijn oren gloeiden toen ik hoorde dat zij mij alles wilde vergeven! Op dat moment toen ik bij haar was voelde ik dat het goed zat. Eigenlijk was ik op dat moment een beetje overvallen en voelde zoveel rust en liefde. Mijn vriendin en ik besloten die dag samen door te gaan, we gingen samen naar het huis van mijn moeder. We vertelde mijn moeder dat we weer verder wilden met onze relatie.

Het was een moeilijk moment voor mij omdat; Ik had jaren een verkeerde indruk over mijn vriendin gegeven aan de mensen om me heen. Het leek voor de mensen net of mijn vriendin alles bepaalde in mijn leven, terwijl ze mij alleen maar toesprak uit liefde en bezorgdheid. Nadat wij met z'n drieën alles hadden uitgepraat en ik eerlijk heb gesproken over hoe ik echt was, ging mijn vriendin een stukje uit een dagboekje lezen genaamd "Jezus spreekt" terwijl ze sprak uit het boekje, kreeg ik het zo ontzettend warm en voelde mij net zo blij als een kind! Ik begon mij te beseffen dat Jezus de stem was en besloot Jezus aan te nemen in mijn leven.

Na een gesprek te hebben gehad met John en Stien, over het feit dat ik Jezus wilde aannemen als mijn redder, Heer en verlosser wilde ik mij graag laten dopen. Zo gezegd zo gedaan. Ik werd gedoopt op 01-09-2013. Samen met mijn moeder Anita Gerrits, Harry Hekman en Kim Companje. Ik had nog nooit zoveel rust en vrede ervaren in mijn leven dan tijdens/na de doop! Het voelde echt zo ontzettend bijzonder voor mij!

Nu had ik Jezus aangenomen in mijn leven, alleen was ik nog niet van de drugs af. Destijds rookte ik ook nog behoorlijk veel zware shag. Ik werd heel hard geconfronteerd met wat drugs doet. Nog geen twee weken na de doop, en ik (helaas) drugs bleef gebruiken, heb ik een bijna dood ervaring meegemaakt.

Ik zat op mijn kamer te praten met mijn vriendin vele uren nadat ik drugs had genomen. Tijdens het praten met mijn vriendin, zag ik 3 mensen om me heen. Kort hierna was ik niet meer in mijn kamer, maar stond ik voor mijn graf. Ik ben nog nooit zo bang geweest in mijn leven voor iets! Mij werd alles duidelijk; het gevolg van mijn slechte leefstijl is de dood.

Mensen wat was ik bang..! De Heer is zo genadevol! Hij heeft mij nog een kans gegeven om mij totaal te bekeren. Toen ik terug kwam op de plaats waar ik werkelijk was, schrok ik ontzettend van de wereld om me heen, uit angst drukte ik mijn vriendin tegen de muur en riep "Wie ben jij!?" Mijn vriendin schrok van mijn antwoord en zei dat ik beter kon gaan liggen. Het leek of ik in een andere wereld zat, een wereld vol angst! Tot dat mijn vriendin de gordijnen open deed in de kamer. De zon straalde fel de kamer binnen en er hing een zachte mist over het land. Toen besepte ik dat de Heer me heeft laten zien waar drugs toe leidt. Ik kreeg zo ontzettend veel rust en liefde over me heen, ik voelde me beschermt. Jezus heeft mijn ogen geopend en mij gered van de duistere kant!

Jezus 's genade redde mij.

Ik ben kort na deze ervaring helemaal gestopt met drugs. Ook heb ik geen behoefte aan het gebruiken drugs. De Heer heeft mij zo duidelijk de ogen geopend! Drugs maakt je kapot! Sinds 17-11-2013 ben ik gestopt met roken en heb ook geen sigaret meer gerookt. Een jaar later heeft mijn vriendin zich laten dopen bij deze Gemeente. We volgen samen Jezus Christus. Haar getuigenis van deze moeilijke periode zal in de toekomst volgen.

Wilt u ook graag uw getuigenis in het kerkblaadje plaatsen? Neem dan contact op met Jordy Aufderhaar of Nathalie Schopman. Email: schopman-ns@hotmail.com Telefoon: 06-51247340.

“Stien van Braam”



LIEFDE IS :

IETS DOEN VOOR DE ANDER- AL HEB JE GEEN TIJD OF GEEN ZIN.
HET IS GEGEVEN MEELEVEN EN ZONDER VERWIJT.

'T IS ALTIJD GASTVRIJ ZIJN, AL KOMT HET NIET UIT.
HET ZEGT: "JE BENT WELKOM" EN SLUIT NIEMAND UIT.

'T IS DIKWIJLS ATTENT ZIJN OP DINGEN, HEEL KLEIN.
HET GAAT OM DIE ANDER EN NIET OM HET MIJN.

'T IS MEER DAN VERZORGING, AL IS DAT OOK FIJN.
MAAKT ANDEREN GELUKKIG... EN SOMS DOET DAT PIJN.

'T BEHOEFT NIET VEEL WOORDEN, HET VRAAGT OM EEN DAAD.
IETS DOEN VOOR DIE ANDER IS WAAR HET OM GAAT !!!



Prijsvraag van de maand

Een vragenuurtje voor de ouderen onder ons.

Als jullie de onderstaande vragen goed beantwoorden, dan krijgt de gelukkige winnaar een portie saté van John. Het wordt geloot onder de goede ingezonden antwoorden en de gelukkige is dan de winnaar. Lever het volledig ingevuld in bij John en Stien.

Vragen;

1. Hoe oud is Bart en Betsy samen en wat eten zij graag ? antwoord :
2. Wat is de hobby van Cor en wat eten ze graag (cor en miny) elke zaterdag ?
3. Waar komen Bas en Suzanne oorspronkelijk vandaan en wat zijn hun muzikale talenten ?
4. Waar wonen Janny en Tine ?
5. Wat is het eerste woord van openbaringen hoofdstuk 23 ?

Succes ermee!

Naam: Woonplaats:



Oproep aan alle gemeenteleden!

Een oproep voor de gemeenteleden van Hebron.

Laten wij met elkaar de schouders er onderzetten wat de inhoud van de maandelijkse krant van Hebron betreft. Ik vraag een ieder, laat wat van je horen door een stukje te schrijven, wat de here Jezus voor je betekent. Het is zo opbouwend, om te lezen, wat Hij voor je gedaan heeft. Laat het niet van de ander afhangen, maar pak een papier en pen en schrijf wat hoe je bij Hebron bent terecht gekomen.

Als gemeente is het heel belangrijk elkaar wat beter te kennen.

Dan weet je wat er binnen de gemeente leeft. Er moet wat leven komen en laten wij oppassen, dat het niet een gemeente wordt waar niets gebeurt. Ik vraag niet, maar onze God vraagt van ons om levende stenen te zijn die vreugde met elkaar bedrijven. God is blij, wanneer wij te kennen geven, dat wij blij zijn met hem. Hij heeft ons zo lief, dat Hij Zijn enige geboren Zoon liety sterven aan het kruis, omdat Hij ons wil redden van de eeuwige dood.

Elke dag mag ik mij, samen met Stien ons verheugen, dat wij gezond zijn en dat wij elke dag kunnen genieten van alles wat om ons heen zien zoals de natuur en het is niet vanzelfsprekend, dat wij elke morgen gezond mogen opstaan en samen gaan ontbijten en elkaar bemoedigen dat Hij er altijd is.

laten wij niet vergeten, dat wij vrije mensen zijn geworden in Hem.

En dat wij van die vrijheid wat nog is in ons land mogen genieten, vergeleken met andere landen om ons heen.

BIJ DEZE, VRAAG IK JULLIE, LAAT WAT VAN JE HOREN DOOR EEN STUKJE TE SCHRIJVEN EN HET OP TE STUREN NAAR JORDY EN NATHALIE.

Ze zijn beiden zo enthousiast met het blad bezig en de website van Hebron!

Wij zijn heel blij met hun en hebben vertrouwen in hun beiden. Ga hun mailen en zeg dat je iets door te geven hebt voor dat blad. Het stimuleert hun ook, om door te gaan.

DOEN HOOR.

STIEN EN IK REKENEN OP JULLIE BIJDRAGE !!!!

Doei.

Wij zien er naar uit, wat jullie te zeggen hebben.